

Leonard Gafleau

Om bloggen

Om vårt företag var en person skulle han heta Leonard Gafleau. Med denna blogg vill vi dela med oss av vad som är på gång i vårt förlag samt givetvis få kreativa uppslag från våra kunder/läsare!

Gafleau börjar blogga

Skapad av Hanna tis, november 24, 2009 11:03:12

Vi har tagit mod till oss och klivit ut i bloggvärlden. Var schyssta, vi är nybörjare! 🙄

Under sensommar och tidig höst var det bara Skolforum som gällde för oss. Frasen "det där tar vi efter Skolforum" var flitigt använd. Och nu är det ES - Efter Skolforum. Vad gör vi nu då?

Vi har gjort ett utskick till våra kunder med "höstkatalogen", som vi lite stolt kallar denna folder med fyra sidor. I denna process har vi fått lära oss hur det fungerar med Postens tjänster Porto Betalt och Svarspost. Wow! Det är en djungel därute och vi banar vår väg ett steg i taget. Vilken tur att vi får ställa hur många frågor som helst till Postens medarbetare, för informationen i skriftlig form har inte alltid täckt våra behov... 😞

För den som inte står i vårt kundregister men som ändå är nyfiken på katalogen så finns den för nedladdning på vår hemsida.

Trots vissa svårigheter att nå ut på marknaden med vår fantastiska produkt *Pyssling*, har vi påbörjat arbetet med Pyssling nummer två. När den kommer ut är det dock ingen som vet. Kanske blir det först i januari. Alla ni som hungrar efter nya utmaningar får ha tålamod ett tag till.

Vi har insett att vi behöver PR-hjälp (för Pyssling) så nu letar vi efter samarbetspartners på det området. Drömmen är en webbkunnig medarbetare som dessutom är en hejare på kundkontakter. Fast det måste ju vara någon som är lika galet kreativ som jag och Anders... och som helst inte kostar en krona. 😊

Företagsmingel

Skapad av Hanna ons, november 25, 2009 11:19:35

Nyhetsens behag - nu skriver jag ett nytt inlägg, dagen efter det första! 😊

Igår var det dags för Uppsalaminglet. Som vanligt vid sådana här kvällstillställningar kunde bara en av oss gå. Den andra axlar föräldrarollen. Så medan Anders satt på McDonald's med barnen (nåja, inte hela tiden), stod jag och trängdes i gemytlig värme med ca 150 personer. Det var två intensiva och givande timmar! Idag följer jag upp några av de kontakter jag fick.

Som företagare får du verkligen träffa många människor ur en mängd branscher. Det är en av fördelarna med det här jobbet. Jag tror att jag har träffat/talat med/mailat fler personer under de sexton månader vi haft förlaget, än totalt under mitt vuxna liv dessförinnan! Jag trodde väl aldrig att jag skulle finna just den delen så rolig!

Sent omsider har vi publicerat namnen på vinnarna i vår mässtävling. Det var ett tag sedan de fick sina priser - ett exemplar av vår bok "Hur var det nu man gjorde? - Fiffiga färdigheter för fritidsfröknar med flera" - men först nu har vi alltså fått upp det på hemsidan. Bättre sent än aldrig.

Marknadsföring i farten

Skapad av Anders ons, november 25, 2009 17:32:07

Jag tog vägen om en återförsäljare av Pyssling när jag skulle hämta äldsta dottern på fritids. Med en mycket omtyckt produkt av de som köpt den, men ett nytt varumärke utan stor marknadsföringskampanj behöver man fläska på med Varmärket Pyssling mycket, så jag gav återförsäljaren en laminerad A3-affisch med "Pyssling utmanar Dig!" Kul och se om de satt upp den i morgon.

Pyssling till Portugal

Skapad av Hanna tis, december 01, 2009 16:35:43

Idag har vi postat ett paket med Pysslingar till svenska skolan i Lissabon. Såvitt vi vet blir detta det tredje landet utöver Sverige som Pyssling har tagit sig till. Några exemplar finns i Finland och några i England. Det kanske börjar bli dags att översätta till fler språk?

Pyssling lämpar sig ju annars väldigt väl för själva resandet. Alla som har rest långt med barn vet att det kräver en del underhållning. Vi har hittills inte flugit med våra barn men åkt tåg och bil och då hade/har Pyssling verkligen underlättat!

I dessa juletider (hjälp, redan?!) kan vi ju inte annat än föreslå Pyssling som julklapp - i synnerhet om man vill ge något litet till många. En förälder tipsade också om Pyssling för paketkalendern, den är ju lite lagom stor.

Nu är det jul igen...

Skapad av Hanna tor, december 10, 2009 10:42:34

...och då ska det vara julklappar. Att våra produkter skulle utgöra fina presenter hade jag inte alls tänkt på förrän det kom en förfrågan från Drivhuset om vi ville vara med i deras julutskick. Såklart vi vill! Tänk den som har en hel skolklass att köpa presenter till, eller en scoutgrupp. Då ska det helst vara något billigt som passar många olika smaker. Till exempel Pyssling!

Men som förälder känns det kanske som onödigt många med 15 stycken, så nu gör vi ett undantag denna vecka och säljer Pyssling även styckevis. De går ju inte att få tag på ute i handeln ännu. Men till nästa jul finns säkert Pyssling i var och varannan butik! 😊

En annan bok i vårt sortiment som jag vet att många köper som en kul present är Stickade Grönsaker. Därför har vi, som erbjudande nummer två: "Köp Hur Var Det Nu Man Gjorde? och få Stickade Grönsaker på köpet!" På så sätt får man ju både något till sig själv och en julklapp till en vän. Eller om man vill ge bort båda...

God Jul och pyssla lugnt!

Nytt år, nya projekt!

Skapad av Hanna mån, januari 25, 2010 10:55:47

Förra veckan fick vi äntligen iväg fyra filer till tryckeriet. Det är Pyssling nr 2 - JA! HURRA! ÄNTLIGEN! och en liten bok med ett angeläget budskap: "Vem bryr sig? - konsten att älska sin nästa som sig själv"

När det gäller Pyssling, kommer böckerna denna gång att vara blanka på omslaget, samt ha en gemensam symbol så att de lätt går att skilja från föregående och kommande nummer. Symbolen för nummer 2 är en stjärna, eftersom Pyssling ju är ett riktigt stjärnskott! Till nästa nummer funderar vi på att ha en prinsesskrona. Du kan ju själv klura ut varför.

"Vem bryr sig?" är en självhjälpbok med temat ensamhet kontra gemenskap. Om jag inte kan älska mig själv, hur ska jag då kunna älska min medmänniska? På endast 108 sidor reflekterar författaren, det vill säga undertecknad, kring attraktionslagen, tonårstid, kreativitet, föräldraskap, kändisskap, jantelag med mera. Om jag skulle beskriva boken med tre ord skulle det vara: naken, uppriktig och vacker. Men så är jag ju lite partisk också. 😊

Om allt går enligt planerna finns samtliga böcker till försäljning i slutet av februari. Lite nervöst är det eftersom vi testar ett nytt tryckeri men hittills har det känts bra.

Facebook och annat nätverkande

Skapad av Hanna tis, januari 26, 2010 14:48:35

Pyssling finns givetvis på Facebook. Idag har jag rensat lite på sidan och lagt upp en ny profilbild, så den som vill ha en förhandstitt på det nya omslaget kan kika in där.

I onsdags var jag på en föreläsning i Uppsala: "Nätverka med resultat". Det var Referensakademin som presenterade sina utbildningar och arbetssätt. Nätverk för företagare finns det hur många som helst, men lönar det sig att vara med? Jag har ställt mig skeptisk till att binda upp mig för att delta i träffar en gång i veckan med samma människor varje gång. Om ingen i nätverket har den minsta kontakt med min bransch och målgrupp, vad hjälper det mig då? Jag har föreställt mig att ju fler kontakter, desto större chans att träffa exakt den person jag söker. Men det kanske inte är på det viset? Kanske det är så att någon alldeles i min närhet känner rätt person, fast utan att komma på det just när vi träffas, helt ytligt. Då lönar det sig mer för mig att fördjupa de få relationer jag har, tills en vacker dag, helt apropå ingenting: "just det, jag känner ju faktiskt..."

Det var detta som "Nätverka med resultat" handlade om. Konsten att bygga förtroenden och "utbilda" sitt nätverk, dvs vara tydlig med vad det är man behöver. Dessutom, nummer ett: *Börja alltid med att GE, annars får du inte något tillbaka.* Skönt för mig att höra, jag som har så svårt för att be någon annan om hjälp. Att dela med mig är så mycket lättare! Något att tänka på när jag på fredag ska testa BNI för första gången.

Nya vägar

Skapad av Hanna tis, februari 09, 2010 09:42:42

Det ser ut som om Pyssling nr 2 kommer att bli något försenad. Tryckeriet hade räknat fel på priset, sådant händer tydligen. Men tryckerier finns det gott om som tur är och vi har redan fått ett bra erbjudande från ett annat. Det löser sig!

Något annat som jag hoppas löser sig är leveransen av vår nästa bok, "Vem bryr sig". Med all denna snö börjar jag tvivla på att en lastbil kommer ända fram till oss. (Vi har ju förlaget hemma, i den ljuvliga "Bullerbyn".) Ska vi våga hoppas på att en meter snö smälter undan på en vecka och lämnar marken torr och fin? Njæe... skulle inte tro det. Nåja, den dagen den sorgen, som man säger.

En ny väg, mera bildligen, tar vi snart i och med att vi överlåter en del av distributionen till Förlagssystem. Förhoppningsvis innebär det att vi dels blir mer synliga, dels mer lockande för återförsäljarna som då kan få allt från ett ställe.

Ny bok!

Skapad av Hanna ons, februari 17, 2010 09:54:40

Igår kom äntligen min nya bok! Det visade sig att jag inte alls hade behövt oroa mig (som vanligt) - lastbilschauffören hittade utan problem och lyckades backa hela vägen in till vår parkering, ca 300 meter med höga snövallar på båda sidor, inte illa!

Det var med viss nervositet jag öppnade det första paketet, det ska jag villigt erkänna. Men boken är jättefin! Röd och blank, snyggt skuren. Eftersom jag var ensam hemma fick jag dela min glädje per Facebook, telefon och sms.

Idag är det marknadsföring som gäller. Så snart det bara går ska boken finnas i handeln. För den som vill veta mer går det att läsa lite om den på vår hemsida. Titeln är: *Vem bryr sig? Konsten att älska sin nästa som sig själv* och det är en självhjälpsbok kan man väl säga. Annars är det ganska svårt att förklara vad den handlar om, har jag märkt. Trots att den bara är 108 sidor tjock innehåller den tankar om föräldraskap, tonårstid, ensamhet, gemenskap, kärlek, andlighet, attraktionslagen, TV, körsång... ja, hur mycket som helst. Ändå går en röd tråd genom boken och den handlar om vår längtan efter gemenskap med andra, behovet av att passa in i ett sammanhang och (o)förmågan att älska sig själv.

Utställning

Skapad av Hanna fre, mars 05, 2010 13:29:25

Bilderna från min bok "Vem bryr sig" kommer att ställas ut på Folkets Hus i Norrtälje, i samarbete med ABF. Det är min kompis Linda Harritz som har scrappat sexton av mina dikter. I boken är de i svartvitt så vi ville ge allmänheten en chans att se hur snygga de är i färg, och inramade dessutom. Utställningen börjar med en vernissage den 16 mars kl 15-18 ca. Då kan man höra mig läsa dikter och kanske även sjunga dem som är tonsatta... Håååjaja, vi får väl se hur det går.

Utställningen pågår till den 1 april så kan man inte komma den 16 mars har man två och en halv vecka på sig. Norrtälje Tidnings Sofi Piehl var hemma hos oss i onsdags och intervjuade mig om boken bland annat. Som vanligt vid en intervju med mig blev det en hel del utsvävningar åt en mängd håll. Jag har ju så mycket jag är intresserad av och brinner för.

Vi har låtit trycka upp vykort med bokens omslag som motiv, att använda till marknadsföring. De blev jättefina, som vanligt när man anlitar print24. Nu ska vi skicka/dela ut dem till vänner, bekanta och andra tänkbara intressenter.

Allt på en gång

Skapad av Hanna ons, mars 17, 2010 11:49:36

Inte nog med att vi höll vernissage för Vem bryr sig-bilderna igår (där endast två besökare dök upp, trots omfattande inbjudningsarbete!), nu jobbar vi för högtryck med nya utskicket till våra kunder (kommer förhoppningsvis iväg denna vecka), dessutom har vi annons uppe för Pyssling på FS-butikens hemsida och kommer att vara med i deras veckomail till inköpare denna vecka. Puh!

Men det är roligt med lite utåtriktade aktiviteter efter att mest ha suttit och jobbat med layouter och annat.

Det verkar ha gått troll i Pyssling alldeles! Men men, vi hoppas fortfarande att det löser sig och att vi har det nya numret (i den kvalitet vi vill!) inom en vecka eller max två. Så den som beställer Pyssling nr 2 ska inte behöva vänta så länge.

Äntligen!

Skapad av Hanna mån, april 05, 2010 10:10:46

Strax före påsk kom så äntligen Pyssling nr 2. Vi fick möta upp lastbilen i Rimbo och lasta om till personbilen eftersom vägen hit ut till härliga "Bullerbyn" har tagit rätt mycket stryk av snösmältningen. Lastbilschauffören sa att han redan blivit bärgad två gånger den här vintern och sist han var hos oss var det nära att han inte kom därifrån... Åh, den som hade ett lager med rymlig asfalterad gårdsplan utanför! Vi vet precis var vi skulle ha det om vi kunde välja!

De nya Pysslingböckerna är blanka på omslaget och har lite klatschigare layout. Mer lockande för ögat kan man säga. (Tills vi får upp dem på hemsidan kan man se A-bokens omslag på Facebook) Men annars är de ganska lika det förra numret, så den som har köpt Pyssling nr 1 kommer säkert att känna igen sig. Några nya pyssel har vi visserligen med, det ska bli intressant att se hur de tas emot.

Utställningen av bilderna från "Vem bryr sig" är redan slut! Tänk vad fort tiden går! Jag hade planerat att sitta och jobba i utställningslokalen under ett par dagar men det har jag helt enkelt inte hunnit. Synd. Kanske får vi en ny chans dock. Vi undersöker möjligheterna att ställa ut på andra ställen. Imorgon plockar vi ner tavlorna på ABF i Norrtälje, sedan får vi se var de hamnar...

På kulturstan

Skapad av Hanna mån, april 26, 2010 16:33:56

Kulturstan är en site med information om aktuella kulturhändelser i hela landet. Där omnämns

nu även Förlag Gafleau. Särskilt gillar vi associationen till en fransk detektiv, a la Clousseau...

Även om Anders och undertecknad inte har åtta armar så känns det onekligen som vi kunde behöva det ibland. Nya idéer strömmar till betydligt snabbare än vi hinner förverkliga dem. Vad ska vi göra med alla idéer!?

Kanske man kunde upprätta en idébank någonstans? Till exempel för personer som vill starta eget men saknar företagsidé. Jag kan med lätthet ge åtminstone tio olika sådana förslag! Och när det gäller Förlag Gafleau har vi säkert minst tjugo projekt som ligger och väntar på... vadå? Pengar kanske.

Kan man ha ett företag som säljer idéer? Hm... Varför inte? Det är ju också en... öh, idé! Nej, nu får jag sluta! 😊

Pyssling bortskänkes

Skapad av Hanna sön, maj 23, 2010 20:49:16

Förra lördagen kom vi äntligen iväg till Uppsala med en kartong Pysslingar. De 360 böckerna var ämnade för Lekterapi på Akademiska sjukhuset. Här hemma på "lagret" (dvs vårt sovrum!) gör böckerna ju ingen nytta precis. Nu hoppas vi att de blir till glädje för barn som av olika anledningar vistas på sjukhuset och kanske har tråkigt emellanåt.

Anledningen till att vi har ett så stort överskott av Pyssling nr 1 är att vi till en början tänkte distribuera med en av de stora aktörerna. Därför lät vi trycka den volym som krävs för en sådan distribution. Men när vi insåg att 60% av alla tidskrifter som skickas till butikerna slutar i pappersåtervinningen utan att någon fått glädje av dem, var vi bara tvungna att säga nej. Den enda som vinner på den affären är möjligtvis distributören... 😞

Aggressiv marknadsföring är inte riktigt vår grej, dessutom kostar det naturligtvis en massa pengar! Och nu har vi gått vidare till nya projekt. Kvar står kartonger med Pysslingböcker. Vad göra? Skänka bort dem! Om du känner till någon barnverksamhet som verkligen skulle ha glädje av lite pysselböcker får du hemska gärna höra av dig till oss på

info@forlaggafleau.se. På så sätt kan vi tömma vårt sov... 😊 eh, lager, samtidigt som vi gör några barn lite gladare för en stund!

De nya projekten inbegriper inte så mycket på företagsfronten tyvärr, eftersom vi av olika anledningar fått lägga om kursen en smula. Undertecknad kommer inte längre att kunna arbeta på heltid med Förlag Gafleau. Det var roligt så länge det varade men nu väntar nya utmaningar! Förlaget finns kvar, tro inget annat, men i ett lugnt och sansat tempo. 😊

Rimbodagen

Skapad av Hanna fre, augusti 06, 2010 16:55:35

Imorgon den 7 augusti är det dags för Rimbodagen igen. Tredje året blir det och andra året som Förlag Gafleau deltar. Rimbodagen kom till på initiativ av Intresseföreningen Rimbo Framtid där undertecknad varit engagerad i perioder. Tanken var ett arrangemang som sätter Rimbo i fokus på ett positivt sätt och knyter kontakter mellan företagare och Rimbobor. Resultatet har varit övervägande positivt och mig veterligen kommer Rimbodagen att bli ett årligt inslag i vårt lilla samhälle. Kul!

Precis som förra året kommer vi att ha både försäljning av våra böcker och lite pysselaktiviteter. Nytt för i år är en tävling. Det har med Pyssling att göra och vinsten är en pysselpåse full med kul material, värde ca 600 kr. Mer säger jag inte. Den som kommer förbi vårt tält imorgon får se vad det handlar om. Hoppas vi ses där!

Utställning och drömmar

Skapad av Hanna lör, oktober 09, 2010 19:16:30

Nu ställer vi ut dikterna från "Vem bryr sig" igen, denna gång på Rimbo bibliotek. Det var ett tag sedan vi packade ner tavlorna i lådor och vi hade nästan glömt hur fina de var/är! Nu hänger de uppe till allmän beskådan igen. Ta chansen och gå till "bibblan", i synnerhet om du missade dem i Norrtälje i våras. Och skriv gärna en kommentar i gästboken.

Alltmedan höstlöven gulnar och dalar ner på gräsmattorna och livet och jobbet går sin gilla gång, drömmar vi om nya projekt... "Stickade grönsaker" har helt oväntat seglat upp som nummer ett på vår "bästsäljarlista". Denna lilla bok som vi lät trycka mest som en kul grej! Uppföljaren ligger och skvalpar sedan länge i bakhuvudet men hur ska vi få tid och råd att göra den?

En annan idé som funnits med länge och som säkerligen skulle bli lika poppis som "Hur var det nu man gjorde" börjar också pocka på uppmärksamhet. Är det inte dags att sjösätta den snart? Lite sugna är vi allt. Men med en arbetsdag i veckan går allting betydligt långsammare än förr, och alltför ofta är det annat som måste gå före, typ bokföreläsning, inköp, fakturor och annat "skoj". Hm. Nåja, den som väntar på nåt gott...

Nya uppdrag och erbjudanden

Skapad av Hanna tis, november 30, 2010 13:21:21

Har man inga investeringspengar till nya böcker får man hitta på annat att göra. Därför har vi börjat ta illustrations- och layout-uppdrag. Anders älskar att sitta vid ritbordet och själv vet jag nog inget roligare än att "slänga ihop" en broschyr, affisch eller liknande. Senast gjorde jag både och till skolan där jag jobbar. Kärnfull information/reklam i text och bild. Så om du

har behov av en trycksak eller känner någon som behöver något sådant, finns vi här, laddade vid ritbord och skärm!

Nu är det snart jul igen. Årets julerbjudande från Förlag Gafleau är ett paket med *Hur var det nu man gjorde*, *Stickade grönsaker*, sex *Pysslingar* och två *Uppskattningskort*. Alltihop för bara 200 spänn! Billigt med tanke på att det räcker till flera julklappar.

God Jul och Gott Nytt Pysselår önskar vi på Förlag Gafleau!

Nytt år, nya tag!

Skapad av Hanna ons, januari 12, 2011 12:08:11

Så har vi stuvat om i arbetslivet igen... Anders har gått tillbaka till sitt deltidsjobb och undertecknad har bytt helt och hållet. Fördelen med detta är att jag får mer tid till företaget och nu efter helgerna är suget verkligen tillbaka! Här finns massor av idéer till nya produkter och nya vägar ut till kund.

Bland annat håller vi på med ett arbets-/studiematerial för fritidshemspersonal. Om du arbetar på ett fritidshem i Stockholms-/Uppsala-området och är intresserad av att vara "försökskanin" är det bara att höra av dig till oss, enklast via mail: hanna.cederholm@forlaggafleau.se. Då kan vi komma på besök under ett par timmar och låta er i arbetslaget få pröva materialet, helt kostnadsfritt förstås! Allt vi vill ha är lite feedback och synpunkter. Idén är att göra läroplanen och allmänna råd mer levande och aktivt i verksamheten. Fokus ligger på värdegrund och förhållningssätt.

Handarbete verkar vara riktigt populärt i vårt avlånga land och vår lilla bok "Stickade grönsaker" säljer helt utan marknadsföring. Det är kul! Arbetet med uppföljaren är påbörjat och förhoppningen är att kunna trycka den senare i år. Men än så länge är inget skrivet utan jag sitter bara och stickar...

Vårkänslor

Skapad av Hanna tis, april 05, 2011 15:35:32

Oj, vad tiden går fort! Nu är nästan all snö borta hos oss och fåglarna kvittrar som galningar utanför fönstret. Jag stortrivs med båda mina jobb men snart kommer jag att vilja vistas mer i trädgården än vid datorn...

Just nu är vi i sluttampen, kan man väl säga, av en helt ny bok. På sätt och vis uppföljaren till "Hur var det nu man gjorde?". Offerten från tryckeriet har landat och nu gäller det bara att vänta in finansieringen (?). Ja, och så ska vi ju ha ett omslag också förstås.

Grönsakssäsongen är snart här så nu har jag lämnat lite visningsexemplar av stickade grönsaker till garnaffären i Norrtälje. Den som är nyfiken kan gå dit och titta. Och passa i så fall på att köpa boken och lite garner så att du kan sätta igång direkt när sticksuget kommer!

Själv är jag sugen på att göra uppföljaren och nu börjar jag få ihop lite stoff. Men en sak i taget!

Den 18 april till 14 maj ställer Anders ut sina akvareller och lite annat på Rimbo bibliotek. Välkommen! Det är en del skruvade, en del tänkvärda och en del riktigt vackra bilder!

Och ett år senare...

Skapad av Hanna ons, maj 16, 2012 18:56:50

Ja, när jag skrev det senaste inlägget konstaterade jag att tiden går fort... och det var ett år sedan! Vardags-/privatlivet har tagit sin beskärda del - och mer - så företagandet har fått stå åt sidan. Men nu ska det bli ändring på det, hoppas vi! Ingen av de böcker jag nämnde i mitt senaste inlägg har kommit i tryck ännu men förhoppningen är att den ena ska finnas till försäljning lagom till Rimbodagen den 11 augusti. Seglar det skeppet iväg med god fart kan vi trycka den andra lagom till jul. Och så har jag naturligtvis redan idén klar för en tredje bok! För den som vill läsa mer av undertecknad råder jag er att gå in på min andra blogg, som uppdateras betydligt oftare än denna! Den heter Som spindeln i vattnet ~~och du hittar den här~~. En andligt orienterad blogg med vardagstankar. Välkommen!

Äntligen!

Skapad av Hanna ons, augusti 22, 2012 11:27:32

Vi hann precis få vår nya bok klar till Rimbodagen. Boken är den efterlängta uppföljaren till vår stora succé Stickade Grönsaker och heter följaktligen (?) Stickade Bakverk. Jag har redan flera idéer om ytterligare böcker i denna serie (som det ju har blivit nu) och vi får hoppas att de inte kommer att ta lika lång tid att få i tryck.

Den 11 augusti stod vi alltså och sålde våra böcker och annat på Rimbodagen, som är en ortsfest kan man säga. Denna årliga familjedag har undertecknad själv varit med om att starta upp och som företag har vi varit med fyra av fem år. Som alltid hade vi tur med vädret även i år och det var bra med besökare. Vi sålde de första exemplaren av nya boken och även lite av de färdiga stickade visningsexemplaren. En särskilt smarrig bakelse fick jag helt enkelt ersätta under dagen - självklart hade jag stickor och garn med mig! Det är alltid roligt att få ställa i ordning ett visningsstånd och träffa kunderna direkt men visst var vi trötta när vi packade ihop allt sent på eftermiddagen! Och redan börjar vi prata om hur vi ska göra nästa år...

Kursdagar i Stenungsund

Skapad av Hanna tor, oktober 25, 2012 11:52:20

För en vecka sedan besökte vi Ödsmåls och Norums församlingar i Stenungsund där vi höll i två workshops och en kurs. Först pyssel och gitarr för 5-12-åringar, sedan samma sak (fast på annan nivå) för vuxna (föräldrar och pedagoger) och till sist sångsamling och pysselverkstad för 0-5-åringar och deras föräldrar. Anders höll i gitarrdelen och undertecknad i pysslet. Med oss till hjälp hade vi vår dotter Lovisa, som trots sina blott nio år arbetade lika hårt som en vuxen. Vi blev otroligt väl mottagna av kyrkans personal, ompysslade och upppassade, så det kändes verkligen lyxigt. Men visst var det stundvis intensivt och krävande arbete, det gällde att hålla huvudet kallt när deltagarna strömmade till - på öppna förskolan i Norum räknade vi till ca 70 personer, barn och vuxna!

Vi hade roligt och tror att vår insats var uppskattad - kursutvärderingarna var i alla fall överlag positiva. Vi har också fått med oss en del att tänka på till nästa gång, små förändringar som skulle göra att saker flöt på lite bättre. För vi ska absolut göra detta fler gånger! Nu gäller det bara att hitta ett bra sätt att marknadsföra våra tjänster.



2013 – här kommer vi!

Skapad av Hanna fre, januari 18, 2013 12:15:40

I år kommer vi att fylla fem år, det känns lite konstigt. Men vi har inte tröttnat än, trots att vinsterna har lyst med sin frånvaro... Tja, 2012 har faktiskt varit vårt bästa år hittills och det går helt klart åt rätt håll! Nu känner vi oss taggade att fräscha upp gamla projekt och idéer samt naturligtvis ge oss på några nya också.

För att riktigt komma igång på allvar, startar vi med en "konferens", bara Anders och jag. Vi

har bokat hotell och skrivit planering för tre dagars intensivt arbete. Jag har gjort projektplan, bokslut och budget, skrivit ut verksamhetsberättelse och kursutvärderingar. Dessutom har jag gjort skisser för nya hemsidor. Ja, pyssling.net ska också få sig en upprustning är det tänkt. Nu känns arbetet i förlaget bara kul, kul, kul!

Så, 2013, här kommer vi!

Nätverksönskan

Skapad av Hanna mån, april 29, 2013 12:31:33

Sedan den 15 april har vi en annons uppe på www.kyrkanstidning.se angående våra erbjudanden om kurser och workshops. Vi har också gjort ett utskick till församlingspedagogerna i närområdet. Det kan vara svårt att veta var det är bäst att synas och hur man ska nå kunderna på effektivast sätt. Nu får vi bara vänta och se om den här satsningen ger resultat.

Kurser och workshops är roligt och utmanande, dessutom är det naturligtvis ett bra sätt att få inkomster. Vi hoppas verkligen på fler tillfällen till detta under 2013!

Annars har jag börjat fundera på någon typ av kreativt nätverkande med andra små företag. Dels för att nå ut till fler kunder och få hjälp med sådant som vi inte gör så bra själva, men också för att göra företagandet mindre ensamt. Möten med andra kreativa företagare är berikande, stimulerande och utvecklande.

Jag skissade upp en snabb mind-map för min nätverksidé och kom fram till följande:

- Jag vill samarbeta med några andra små företag i närheten av där vi håller till.
- Det ska vara en- till tremansföretag.
- Vi ska arbeta på varsitt håll men träffas med jämna mellanrum.
- Vi ska ha en gemensam plattform, kanske i form av en hemsida med webshop.
- Vi ska alla syssla med något kreativt inom text, bild, musik, spel, underhållning, information.
- Jag önskar att de andra företagen ska ha kunskaper på områden där jag känner mig osäker, till exempel inom marknadsföring, ekonomi, juridik, web...
- Vi kan utbyta tjänster med varandra, mot betalning eller ej.
- Vi kan hänvisa kunder till varandra.
- Vi kan ta hjälp av varandra vid stora beställningar.
- Vi kan ta fram gemensamma produkter inom underhållning och information (t ex webbaserade spel med bild och ljud).
- Vi kan dela på kostnader och arbete, t ex vid mässor.

Nu slungar jag ut denna önskan i universum! Känner du att du vill delta eller har du någon annan idé eller ett förslag, vänligen hör av dig till oss! info@forlaggafleau.se

Vår första roman

Skapad av Hanna tor, januari 09, 2014 12:50:34

Håhåjaja, det blir ju inte ofta vi skriver här... Men hellre kvalitet än kvantitet, det är väl det vi lever efter. Nu är det nytt år igen, hej 2014! Strax före jul kom vår första roman ut: "**Annie och den lille mannen**". Föga anade vi, när vi började skriva på den i januari förra året, att den skulle finnas i handeln innan årets slut. Men olika omständigheter ledde i alla fall fram till detta och vi är oerhört stolta över vår skapelse. Redan de första två veckorna sålde vi ett stort antal böcker, bara via bekanta, och vi har fått mycket positiv respons. Flera vill att vi skriver en fortsättning. Det är ju roligt förstås! Men nu gäller det att få recensioner så att fler får veta att boken finns. För mer info om boken, gå till vår hemsida.

Vi planerar en uppstart, likt förra året, i år igen, då vi ska gå igenom vad som är gjort och vad vi vill göra. Bland annat har vi tänkt ge ut en ny katalog, där vi har ett antal nyheter. Håll utkik efter den!



Konsert

Skapad av Hanna tor, september 25, 2014 14:50:48

Herregud, vad tiden går fort! För några månader sedan kände jag att jag ville upp på scen igen. Dessutom har Anders ju verkligen kommit igång med sitt musikskapande efter inköpet av en dator med musikprogram, plus diverse musikutrustning. Vi har ett stort antal låtar, gamla och nya, egna och covers så vi bokade in oss på Café Chocolate i Rimbo den 29 september. Ja, det var ju flera månader kvar... Hjälp! Nu är det på måndag och vi har den senaste veckan jobbat häcken av oss för att få till programmet. Varför är man alltid ute i sista

stund? Nåja, nu verkar det i alla fall bli något som vi kan framföra för en mindre publik. På måndag den 29 september klockan 15.00 på Café Chocolate i Rimbo kommer vi att hålla en liten konsert med titeln "Mitt i livet - en kärlekshistoria". Det kommer vara en mix av egna och andras låtar och några dikter. Både akustiskt och med inspelat komp. Musikstilarna spänner över visor-pop-reggae-jazz... Ja, till och med lite kyrkorgel blir det. Den sista låten knyter an till temat för vår roman "Annie och den lille mannen" och självklart kommer romanen att finnas till försäljning, liksom min bok "Vem bryr sig? - Konsten att älska sin nästa som sig själv".

Romanen ja, den har sålt hyfsat bra och fått massor med trevliga omdömen. Vi stod som vanligt på Rimbodagen och hade då med oss "Annie", och högen minskade avsevärt under dagens lopp. Men fortfarande inga recensioner i någon tidning, även om Norrtelje Tidning skrivit reportage om oss och boken. Det är konstigt att det ska vara så svårt att få recensioner, i synnerhet på en sådan här bok, som är en lättsmält underhållningsroman i genren "chic lit". Kände folk till den skulle de köpa den, det är jag övertygad om. Nåja, vi har i alla fall börjat nosa så smått på en fristående uppföljare. Efter konserten kanske det blir mer tid att skriva.

Positiv respons

Skapad av Hanna tis, september 15, 2015 11:14:43

Tja... det verkar bli en gång om året som vi skriver något här. Under året som gått har vi inte producerat något nytt utan jobbat vidare med att sälja det vi har. Det nyaste är väl boken "Att klippa får" som helt faller utanför alla våra tidigare ramar, om vi nu någonsin haft några. Anledningen till att vi ger ut en bok om fårklippning är helt enkelt att det är min far som skrivit den och ville få den utgiven. Jag har bidragit med illustrationer och layout, vilket var mycket roligt. Fårboken säljer bra. Liksom våra stickbeskrivningar, "Stickade grönsaker" och "Stickade Bakverk". Dessa kan du nu också köpa från Garnci, garnbutikerna på nätet som nyligen startat en gårdsbutik utanför Rimbo. Sticksuget kommer krypande och idéerna flödar. Förhoppningen är att en tredje bok kommer någon gång under nästa år. Men mer säger jag inte om det.

Recensionerna låter ännu vänta på sig när det gäller vår härliga roman "Annie och den lille mannen". Det vill säga offentliga recensioner. För från våra läsare har vi fått översvallande beröm! När vi för en månad sedan stod och sålde våra böcker på Rimbodagen var det flera besökare som stannade till bara för att berätta hur mycket de uppskattat "Annie". En läsare skrev såhär på vår Facebook-sida:

Tack från hjärtat för en underbar bok! Skrattade, suckade, grät om vartannat när jag läste den!

Sådant värmer och lyfter när man som författare börjat tvivla på sin förmåga. Vi har fått många förfrågningar om en fortsättning och vi har även börjat skriva så smått men sommarens uteaktiviteter har tagit all tid. Så nu när höstlöven börjar falla är det dags att kavla upp ärmarna och sätta sig vid tangentbordet igen.

Sist skrev jag om vår konsert. Denna blev mycket lyckad och, liksom "Annie", högt uppskattad. Även här fick vi förfrågningar om en uppföljning. Det har det dock inte blivit.

Men vi håller igång musikskapandet och har bland annat börjat på en barnmusikal och en julskiva. Den som lever får se om det blir något mer av det. Tills vidare går det bra att lyssna på Anders (och min) musik på soundcloud.com/anders-clarin, där han snart är uppe i tusen lyssningar!

Tills nästa gång... måtte det inte dröja ett år!

Slutsålt!

Skapad av Hanna tis, oktober 13, 2015 15:22:19

Vi fick en beställning från Förlagssystem som distribuerar våra böcker och började packa ihop stickbeskrivningar. Men det fattades några. Med stor frenesi började vi leta i vårt lager (som är utspritt över hela huset, så det var upp på vinden och in under sängen som gällde), efter en låda till med "Stickade Bakverk". Märkligt, vi kunde inte hitta en enda. När jag började kontrollera beställningar bakåt och stämma av mot tryckeriordern insåg jag till min skräckblandade förtjusning att vi sålt slut på vår första titel! Jepp, "Stickade Bakverk" är slutsåld! Vi skickade de sista exemplaren till Förlagssystem och började kontakta tryckeri för ett nytryck. Men ännu vet vi inte om det hinner bli ett nytryck före jul. Så vill man ha tag i ett eget exemplar av "Stickade Bakverk" så får man skynda sig till någon av våra återförsäljare. Overkligt, kul!

